

Årsberetning 2018

Formandens beretning for 2018

Spejderåret 2018 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar, hvor vi var så heldige, at få nye/ flere forældre i bestyrelsen, hvilke jo var rigtig dejligt.

I marts afholdte gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen, ledere og seniorer, hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde, blandt andet årskalenderen, udvalg og gruppens udviklingsplan.

De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture i løbet af året, bl.a. divisionsturnering og sommerlejr.

I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev marked. 2018 markedet blev tilsmilet med masser af godt markedsvejr, hvilket gav en utrolig fin omsætning i kaffe/kage teltet. Det skal vi alle være glade og tilfredse med, for det skal jo ikke være nogen hemmelighed at uden markedet, så så Brundurs Gruppens økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind tak for hjælpen. Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne hente hjælp ved alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper i flok, jo sjovere er det. Vi skal jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er det Brundurs gruppe, men gruppen er jo i bund og grund vores egne børn og unge.

Gruppen har også været på den årlige gruppetur, i år gik turen til Møllegården ved Voerså. Vi havde en rigtig dejlig og hyggelig tur. Igen i år var der er flok frivillige der havde meldt sig til at deltage til så vel poser, madhold og praktiske opgaver. Tak for jeres hjælp.

Den første weekend i november afholdte vi arbejdsweekend i hytten i Jyllandsgade og hold da op en opbakning, det var så flot. Der blev gjort rigtig godt rent i køkkenet, der blev fældet træer uden for, malet brædder til underbeklædning og der blev malet rigtig meget inden for og lavet gummi fuger. Simpelthen imponerende hvad der kan ske på en weekend når vi står sammen. Kæmpe TAK til jer alle der dukkede op.

Til slut vil jeg lige huske jer alle på at året 2019 er året hvor Brundurs gruppe kan fejre 100-års jubilæum. Det vil ikke gå stillet for sig, så det vil i løbende høre mere om.

Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de gør hver uge helt frivilligt for vores børn. Jeg vil også gerne takke alle forældre i bestyrelsen for godt samarbejde, og til slut tak til alle jer forældre, der slutter op om gruppen, når vi har arrangementer og brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture eller en ekstra hånd i Bakkehytten mm. TAK

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand

Gruppeledernes beretning 2019.

Brundurs Gruppe er velfungerende med voksne ledere i alle afdelinger. Vi er pt. 90 medlemmer incl. ledere, og det er et fald fra 96 medlemmer for et år siden. Vi vil fortsat styrke indsatsen for at trække nye spejdere til specielt i Mikro-grenen. Vi har for nylig opstartet et samarbejde med kommunen og SFO på Skolegade skole, hvor vi vil lave et spejderforløb i løbet af foråret.

Vi er i øjeblikket 15 voksne ledere, og der er unge assistenter i mikro-, mini- og juniorafdelingerne. Det er en stor glæde, at der er rigtig mange af vores spejdere, der har lyst til at være hjælpeledere. Lederrekrutteringen fungerer rigtig godt, og det skal vi huske at være glade for.

Ledergruppen har besluttet at styrke gruppeledelsen ved at oprette en gruppeleder-patrulje med pt. 5 medlemmer. Hensigten er bl.a. at sikre, at de mange lederressourcer udnyttes bedst muligt.

Brønderslev Marked var en succes med stor hjælp fra bestyrelsen, spejdere og forældre. Markedet er gruppens største indtægtskilde, og vi vil gerne takke alle for en imponerende indsats. Vi er gode til at samarbejde og en stor gruppe af forældrene er flittige til at hjælpe, når de kan.

Årets gruppetur var som sædvanlig en succes. Denne gang var lørdagens løb organiseret som et Escape-room tema, hvor man ved at løse opgaver og ikke mindst bruge fantasien skulle nå frem til verdensuret, som var gået i stå. Løbet sluttede midt på eftermiddagen, og der var således god tid til at hygge sig på tværs af afdelingerne. Gruppeturen er det eneste arrangement, hvor alle afdelinger og ledere er sammen, og det er med til at styrke sammenholdet i gruppen. Forplejningen blev som sædvanlig klaret af det dygtige madhold. Det er rart, at lederne ikke skal tænke på det.

Vi var to deltagere på Korpssrådsmødet, hvor vi bl.a. var med til at give input til korpsets udviklingsplan. Det er også inspirerende at møde andre grupper fra hele landet.

Gruppelederne deltager i divisionens ledermøder. Der er meget svingende tilslutning til disse, og udbyttet af møderne er ofte begrænset. Planlægningen af Mosbjerg Jamboretten i 2020 er startet op, og vi følger med i, hvad der sker.

Brundurs Gruppe har igen sat kræfter af til at lave troppens løb på divisionsturneringen.

Vi har via Spejdersamvirket været involveret i at udarbejde kommunens Fritids- og Idrætspolitik, som nu er blevet godkendt i byrådet.

Der har i årets løb været arbejds- og hyggeweekend i både Jyllandsgade og Bakkehytten, hvor et entusiastisk hold har lavet diverse vedligehold og ikke mindst fyldt brændeskuret op med kløvet brænde. Vi er glade for den store tilslutning til disse weekender.

Vi vil til sidst takke bestyrelsen, de mange forældre og alle lederne for en solid indsats i det forløbne spejderår.

Med spejderhilsen John og Torben.

Beretning fra Mikroerne

Vi er en flok på 10 mikroer, 2 hjælpere fra troppen og 4 ledere.

Vi startede op efter julen med hygge.

Vores hjælpere lavede en form for "Lille Nørd", hvor de viser børnene hvordan man f.eks. laver en vulkan.

Så har vi været udenfor og lege, have bål også, med lidt mad engang imellem.

Som forberedelse til Divisionsturneringen i maj skulle vi se en film som hed "Skatteplaneten", da temaet for årets divisionsturnering var "Hollywood", som blev afholdt i Mosbjerg på vores centret der.

Lige inden sommerferien sagde vi farvel til de mikroer, der efter sommerferien skulle rykke op til minier, men de var ikke de eneste vi måtte sige farvel til også vores hjælpere fra troppen.

Lørdag den 7. juli tog vi på sommerlejr til Thorup Hede sammen med resten af gruppen. Temaet for årets sommerlejr var "Middelalderen". Som de mindste i gruppen er det altid sjovt at være sammen med de større i gruppen. Vi var 2 børn og 3 voksne fra mikroafdelingen.

Men sommerlejren i år var lidt anderledes da vi ikke måtte lave bål, børnene tænkte på hvordan vi så skulle have mad. Men det havde de voksne tænkt på vores (mikroers og miniers) mad blev lavet på komfur i den hytte der var med til området vi var på. Og de store børn (junior og trop) skulle selv lave deres mad på tangia.

I august startede vi det nye spejderår i gang med oprykningstur i Grindsted plantage, hvor vi tog hul på gruppens 100 års jubilæum. Her skulle vi hilse på "Lille Brundurs" og han kan komme på besøg til vores ugentligt møder.

Da vi startede med vores ugentligt møder, sagde vi goddag til 7 nye og 2 gamle børn, men samtidigt sagde vi også goddag til 2 nye hjælpere fra troppen.

Her i efteråret har vi taget "naturmærket". Vi har også i efteråret været med på Gruppeturen.

I løbet af efteråret har vi sagt farvel til Charlotte og goddag til Anja.

Med Venlig hilsen

Mikrolederne

Beretning fra Bjørneungerne. (minierne) 2018

Hos minierne er der kun 14 spejdere, det er noget mindre ind sidste år. Som ledere er der Gitte, Thomas, Steffen og jeg (Torben). Men heldigvis har jeg 2 gode hjælpere, fra troppen Jesper og Nikolej.

Det betyder meget at, vi kan være en i hver patrulje. For når vi er så mange, er det svært at få ro. Derfor prøver vi at, dele dem op og fordele os i hytten. Det giver mere ro!

Vi har haft håndværker mærket på programmet, og her blev arbejdet, i mange forskellige materialer. Blandt andet træ, gasbeton og jern. Vi har fået lavet strøm ud til essen, Så spejderne fik prøvet at smede.

Lige nu er vi i gang med mærket filmmager, så der er blevet optaget, en masse film. Noget skal bruges til vores 100-års fødselsdag d. 25 maj, og måske bliver der vist lidt i aften.

Divisionsturneringen foregik på Mosbjerg spejdercenter og det gik godt. Med Lejrbål, dagsløb, der var lavet over en tegnefilm. (skatte planeten) Tovtrækning om søndagen og præmie uddeling til sidst, og for en gang skyld, havde vi en patrulje der blev Divisionens bedste! Og fik vandre præmien med hjem.

Vi sover jo i telt og det var koldt. Jeg tror at næsten alle spejder og ledere frøs, da der var frost i græsset næste morgen.

Tak til de forældre, der gav en hjælpende hånd, det er guld værd. Igen i år vil vi spørge, om der er nogle forældre der kan hjælpe. Med at stå post og lave aftensmad.

Vi har tit brug en ekstra hånd.

Sommerlejren gik til Thoruphede, sammen med resten af gruppen. Der var middelalder på programmet. Den store udfordring var bål forbuddet, så vores mad blev lavet i køkkenet og lejrbålet var lavet i papir og ingen ild.

Gruppeturen gik til Møllegården. Her var der helt galt med tiden og mange opgaver, der skule løses, for at få bragt orden igen. Vi gik tur i mørket for at spejderne ikke skal være bange for det.

Tak til udvalget, der planlægger og ikke mindst, står i køkkenet og varder os op! Plus der i år var rigtig god forældre opbakning også på aktivitet siden.

Sommerlejen 2019 bliver der arbejdet på. Måske at lave den i pinsen. Men den er ikke helt på plads!

Til sidst vil jeg opfordre jer forældre, til at gå ind i bestyrelsen. Vi har brug for at, i bakker op om det, vi går og laver. Vi er nogen der bruger mange timer, på gruppens arbejde. Håber nogen vil give en hånd med, så vi får en god bestyrelse. Plus vi skal lave nogle penge, ved Brønderslev Marked, så økonomien også hænger sammen.

Med Spejder Hilsen

Torben

Junior beretning

Efter sidste generalforsamling var der 16 spejdere og 5 ledere. Vi tog på Divi i maj hvor juniorerne kom hjem med en 1. plads fra dagsløbet.

I foråret beskæftigede vi os også med natur og lavede i den forbindelse små drivhuse. Der blev plantet mange forskellige afgrøder, deriblandt gulerødder, radiser og solsikker. Disse planter blev senere plantet ud i nogle små haver som patruljerne så passede. Vi sluttede sæsonen af med snobrød samt høst fra vores egne køkkenhaver.

Sommerlejren gik til Thorup Hede sammen med resten af gruppen, hvor den almindelige bålhygge var erstattet med et falsk bål pga. bålforbudet. Derfor blev aftensmaden også tilberedt over trangia.

Efter sommerlejren var vi på oprykningstur hvor vi sendte 9 spejdere op til troppen og fik 6 spejdere op fra minierne.

Det betød at vi startede ud med 12 spejdere efter ferien.

Som sædvanligt var den nye sæsons start program at tage øksesvinger og båltændermærkerne.

Herefter blev der gjort klar til Brønderslev marked hvor juniorerne hjalp til med parkeringen.

Efter dette blev patruljerne dannet og de lavede hver deres patruljesærpræg.

Efteråret har blandt andet budt på førstehjælp, hvor vi fik besøg af en sygeplejeske fra hjørring sygehus børneafdeling.

December stod på julehygge og her blev der også pyntet op og lavet juleslik som vi hyggede os med til juleafslutningen.

Efter jul havde vi konkurrence i kuglebaneræs, efterfulgt af mærket kodehoved som vi lige har afsluttet med et kode-o-løb.

Beretning for Troppen 2018.

Det har været et spændende og udfordrende år med mange gode oplevelser.

I år faldt ugerne lidt anderledes. Det betød, at vi var så heldige, at vores spejdere fik mulighed for at deltage i Vendelbo Divisions PL-PA weekend. Normalt falder det sammen med vores kollektivuge. Men i år tog Magnus, Mikkel og Jesper afsted. De havde et godt kursus, hvor de fik sat deres egne færdigheder i relief og lærte nye spejdere at kende. Det var de meget optaget af og vil gerne udvikle på det.

Så blev det tid for vores årlige "Kollektiv-uge" Alle spejderne bor i hytten i en uge og sørger for det hele selv. Det var et lille kollektiv, fordi vi ikke er så mange i troppen. De fleste havde prøvet det før, så det blev meget roligt og velorganiseret. "De gamle" havde planlagt det godt og fik det godt organiseret, så det var en god oplevelse for alle. Det er en stor oplevelse og en stor del af det at "være i troppen".

I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Vi havde to patruljer med, Viben og Mohikanerne.

I år var vi ikke med til at planlægge Divi. Det var folk fra Peter Wessel og Sæbygård. Løbet foregik på lejrpladsen på Mosbjerg Spejdercenter. Her skulle spejderne fredag aften og lørdag etablere en fuld lejrplads. Der blev lagt mange kræfter i det, så skuffelsen var massiv, da der midt eftermiddag kom ordrer om at alt skulle brydes ned. Derefter sad man i mange timer og ventede på næste opgave. Det var at lave smørrebrød til aftensmad og gøre sig klar til natløb. Natløbet foregik nede ved Bjørnager. Det var nogle meget små poster, men en hel utrolig masse traven rundt efter dem – ikke så spændende.

Efter en nat i Madpakkerummet på Bjørnager gik de tilbage til Mosbjerg og var klar til tovtrækning.

For Brundurs gik det rigtig godt, da Mohikanerne fik en 1. plads og 1. pladsen som "Bedste patrulje" og Viben en 2. plads.

Og hele Troppen vandt tovtrækningen. Det er vi ikke vant til, så først var der ikke de store forventninger. Men efterhånden kunne vi se, at der lige netop i år var en reel chance.

Så det var meget specielt at tage hjem med alle de præmier, der var på Divi til tropsspejdere. Stort tillykke til jer alle sammen.

I juli var Troppen med på gruppens sommerlejr på Thorup Hede Spejdercenter ved Dronninglund. Der var otte storspejdere med.

Årets tema var middelalder. De første dage forberedte alle holdene sig til ridderturnering og ridderfest. Der blev lavet vimpler, slentret snore til armbånd, lavet spænder til dragter og meget andet.

Der var desværre bålforbud pga. tørken. Så vi lavede mad på trangiaer.

Vi havde dog flotte lejrål med kunstige flammer, sang og masser af optræden.

Det særlige ved årets sommerlejr var at mobiler ikke var tilladt. Vi var i middelalderen. Det gav en god ro på lejren og gjorde at folk var meget mere sammen i fællesteltet, hvor der konstant var gang i snakken, fingerstrikken og slentring af flere bånd. Det var rigtig hyggeligt og godt for os alle at prøve.

Da alle de andre skulle hjem, fortsatte Troppen på hejk. Mette og John var ikke med om dagen, da de skulle passe deres arbejde. Men de kom om aftenen og så var vi alle sammen.

Vi sejlede med kano på Voer Å. Først fra Dybvad til Præstbro. Her overnattede vi på shelterpladsen ved åen. Derefter fortsatte vi til Voerså Havn, hvor vi overnattede. Næste dag tog spejderne bussen til Sæby. Her skulle de ud og undersøge den gamle del af byen, havnen og stranden. Det fik de hurtigt gjort og så gik turen tværs gennem byen ud til Lidl og de andre supermarkeder.

Senere tog de bussen til Frederikshavn og gik ud på Knivholt til sidste overnatning. Her havde vi en hyggelig afslutning på en god hejk. Næste morgen tog spejderne bussen og toget hjem til Brønderslev.

I august var der oprykning, og vi sagde farvel til fire spejdere og fik otte nye spejder op. Vi har lavet tre patruljer.

I år har vi i fællesskab aftalt at der skal være mere fællesprogram og opgaver til patruljerne. Det har fungeret rigtig godt.

Í efteråret lavede vi meget mad over bål. Og her efter jul er vi i gang med "Håndværker-mærket" Her har en patrulje lavet et lille skab, deres mobiler kan være i under mødet. En anden forbedrer brændeskuret og den sidste er ved at lave en reol med en skjult reol bag.

Det er dejligt at se den ihærdighed og samarbejde i patruljerne.

Vi har PL-PA møder hver måned. Det fungerer rigtig godt og giver en bedre snak med patruljerne. Det er også her vi snakker om det fælles program for de kommende måneder. Så vi sammen finder ud af hvad vi har lyst til og hvad patruljerne synes der er behov for.

I oktober deltog vi i Gruppeturen i Møllegården ved Vorså. Fredag var Troppen alene og var på et lille "løb", med forskellige opgaver inden der skulle laves dessert.

Næste dag kom de andre. Så var vi på blandede hold. I år var det ur der styrer alt i verden blevet overtaget af onde magter og låst inde. Så spejderne skulle løse en masse opgaver. Når de havde løst dem, fik de ledetråde til at finde nøgler, der kunne låse buret op. Men det var ikke nemt at finde nøglerne. De var gemt inde i et Escaperoom, hvor man skulle bruge sin fantasi for at finde ud af, hvor de kunne være gemt. Og der var virkelig mange ting i det telt og rigtig mange steder, man skulle kigge. Men heldigvis var spejderne ihærdige og fik endelig uret låst ud, så Verden kunne komme i orden igen.

Om aftenen var der smuglejagt og tævemanøvre. Her prøvede vi en ny måde. Den er stadig ikke perfekt, men vi arbejder på sagen.

Det er altid hyggeligt at være på Gruppetur. Der er et dejligt madhold, der sørger for os alle sammen. Der er et godt løb. Og der er tid til at snakke sammen og lære hinanden at kende. Så tak til alle der hjælper til, så det bliver overskueligt og hyggeligt for os alle sammen.

I november var vi på tur til Bakkehytten. Her lavede vi rigtig meget mad over bål. Det havde patruljerne jo trænet hele efteråret. Så vi fik lavet snobrødspizza, mørbrad med rygrad og toast. Toastene skal der arbejdes med at få gode, men alt det andet var vellykket.

Om aftenen havde vi brætspil med. Her skulle en fra hvert hold spille et spil i 10 min. Så kom en anden fra holdet og fortsatte osv. Det var rigtig sjovt. Senere var der bare almindelige spil for alle der havde lyst.

En rigtig hyggelig tur.

I februar havde vi planlagt vores sædvanlige adventure/gallatur i Bakkehytten. Desværre var der ikke så mange, der kunne deltage. Så vi valgte at aflyse. De der havde meldt sig til, valgte så at lave en patruljetur i Hytten i stedet. En rigtig god ide. Så de brugte weekenden på at tage "Bål i 24 timer mærket". Her skal bålet brænde i 24 timer og alt mad skal laves over bål. Det så rigtig godt ud på de billeder vi fik af pandekager og bacon til morgenmad og burgere til aften. Dejligt at se en patrulje på tur og med så fint et program.

Det har været et godt år i Troppen, hvor meget af det vi snakker om er bliver til noget. Og det er godt at se at patruljerne trives og tager udfordringerne op.

Vi har ikke planlagt sommerlejr endnu. Vi regner med at snakke med spejderne om det efter vinterferien.

Det er nogle søde børn, der er i Troppen. De kommer stort set hver gang, og det er vigtigt for sammenholdet i patruljerne. Hvis der mangler for mange, bliver man for få til, at det kan fungere.

Det er spændende og udfordrende at være i Troppen og det udvikler sig hele tiden – både for børnene og for os.

Spejderhilsen John og Mette.

Beretning fra Klan Yggdrasil

Klan Yggdrasil består af 16 unge mennesker. Efter sommerferien rykkede fire tropsspejdere op i klanen, og vi har siden fået to nye medlemmer. Idet vi har fået nye medlemmer og har valgt at rykke vores møde fra torsdag til mandag, har vi set en fremgang i fremmødet.

På gruppeturen 2018 hjalp vi, udover at stå på poster, med at arbejde i køkkenet, planlægge og gennemføre natløb, og forud for turen havde vi lavet "det mystiske ur".

Vi har gennem to-tre år haft et længerevarende projekt med byggeriet af en svedehytte ved Bakkehytten. I det foregående år har vi beklædt væggene med de smukkeste træpaneler, både ude og inde. Derudover er taget næsten færdiggjort, idet vi har brændt tagpap på.

I november afholdt vi klantur i hytten i Jyllandsgade. Udover at spise mortensand, arbejdede vi på svedehytten, og tog baconmærket, hvor vi i 24 timer spiste bacon til alle måltider. Vi fik en hyggelig weekend, hvor folk deltog i det omfang, de kunne. Vi må sige, at weekenden var en succes!

I december stod den på julehygge. Vi lavede flot og til dels alternativ julepynt, og på vores sidste møde have klanlederen sørget for gløgg og æbleskiver, hvilke var meget delikate. Der var nogle, der fik flere æbleskiver end andre – og ligeledes med gløggen. Vi håber, dette kan blive en ny tradition for Klan Yggdrasil.

I starten af januar 2019 fik vi solgt vores ellers så højt elskede billardbord. På trods af afsavnet, er vi godt tilfredse med salget, der har givet mere luft i lokalet og lidt mønter på bunden af klankassen. Vi håber, at pengene kan blive brugt fornuftigt, på pleje af klanen og evt. en sommerlejr.

I det kommende år regner vi med at lægge sidste hånd på svedehyttens indretning, så vi måske ved indgangen af efteråret kan nyde en sveddryppende aften derude. Flere af os vil deltage i det forberedende arbejde til divisionsturneringen 2019 og udførelsen af selve weekenden i begyndelsen af maj måned. Derudover har vi foreløbigt snakket om 1-2 klanture fordelt i foråret og efteråret, hvor tema og formål stadig står i det uvisse. Om vi skal på sommerlejr alene eller med resten af gruppen er stadig i udviklingsfasen, men finder helt

sikkert ud af noget fælles i løbet af sommeren. Sidst men ikke mindst bliver der helt sikkert også tid til en hyggelig juleafslutning, når vi engang når til december. Så man må sige, at det kommende år endnu engang vil bringe os spændende oplevelser og udfordringer sammen.

Med spejderhilsen
Jeppe, klanleder