

## Årsberetninger 2020

### Formandens beretning for 2020

Spejderåret 2020 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar. Men man kan vel roligt sige, at derefter har der ikke været noget, der har været som det plejer. 11. marts blev al aktivitet lukket ned pga. corona og har kun delvist været åbnet for siden. Derfor har der heller ikke været afholdt ret mange bestyrelsesmøder. Et par stykker er det blevet til. Vi har også afholdt en rigtig hyggelig kursusaften en fredag aften.

Vi har ikke afholdt gruppetur og Brønderslev Marked, men det er ikke ensbetydende med, at vi har lagt helt på den lade side. Vi har ansøgt et par fonde. Vi har bl.a. fået en ny brændeovn til Bakkehytten. Den gamle var slidt op og trængte til at blive fornyet. Det er Øster Brønderslev Sparekasses Fond, der har givet den til os. Derudover har vi ansøgt Friluftsrådet om hjælp til at købe 2 pizzaovne, der kan bruges ude. Vi har ansøgt om 5 Stingray Tentsile, som er telte der kan spændes op i træerne, som man kan sove i over jorden. Friluftsrådet har været så flinke at give os halvdelen af beløbet til de ting. Bestyrelsen har derefter godkendt, at gruppen selv betaler resten, så vores unge mennesker kan komme ud i naturen og få nogle fede oplevelser. Vi har også lige nu en ansøgning ude på nye varmepumper til overetagen i Bakkehytten og et nyt dørparti dertil. Det håber vi på, at vi får.

Dette er min sidste beretning for Brundurs Gruppe. Jeg har valgt at stoppe som formand i gruppen efter 9 år på posten. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser og fået rigtig mange venner i gruppen gennem årene. Jeg synes det nu er på tide, at der er en anden der overtager posten. Men jeg håber ikke på, at det er et farvel til Brundurs gruppe, da jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg rigtig gerne vil stille op til bestyrelsen som menigt medlem, da jeg mener, jeg stadig har noget at bidrage med. Jeg mener, vi har en rigtig god gruppe med masser af god energi, og det vil jeg meget gerne være en del af. Derfor er mit store håb også, at der sidder nogle flere forældre, der har lyst til at være med.

Jeg vil med min afgang som bestyrelsesformand gerne takke alle de fantastiske ledere, jeg har haft kontakt med i gruppen og alle de forældre, der har været forbi bestyrelsen gennem tiden. I har gjort det til et dejligt sted at være. Derudover vil jeg også gerne takke alle jer forældre der har været en del af livet i Brundurs Gruppe. Det har været rart at møde mange af jer på eks. en vagt til markedet, på gruppeturen eller til et forældremøde.

*Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand*

## Gruppeledernes beretning 2020

Jeg vil starte med at bede jer lukke øjnene og tænke tilbage på februar i 2020.

Det var før corona, og der var som sædvanlig godt gang i spejderarbejdet i Brundurs Gruppe. I februar 2020 var der spejdermøde hver uge, også selvom det var den vådeste og varmeste februar i 150 år. Der faldt 50 mm regn, og der var 1,5 grader varmere end normalt.

Den 9. februar holdt vi vores spejderdag her i hytten. Det var hyggeligt, at der kom så mange spejdere, forældre og bedsteforældre for at snakke og være med til nogle af de mange kreative aktiviteter.

Den 27. februar stillede Brundurs Gruppe igen op til kommunens uddeling af årets frivillighedspriser. Denne gang lavede vi en fin lille lejrplads ude foran indgangen, som blev set af rigtig mange. Det er en god tradition, som jeg håber at vi kan holde fast i. Troppspejderne var nomineret til årets præstationspris, dog uden at vinde dem. Jesper fra troppen vandt Kammeratskabsprisen.

### **Ledermøde 2. marts lige før nedlukning**

Så vidt jeg husker, var næsten alle ledere med, og der var en god og optimistisk stemning. Vi snakkede bl.a. om, at vi gerne ville samarbejde med andre spejdergrupper om løb og aktiviteter.

Vi ville også gerne stille et hold til Stafet For Livet. (Der blev nedsat et udvalg på bestyrelsesmødet den 19. juni.)

Det blev aftalt, at gruppelederne skulle på besøg i afdelingerne, men det blev ikke til mere, da alt lukkede den 11. marts.

### **Kursusdag den 14. marts blev desværre aflyst pga corona.**

#### **Ny kursusdag fredag den 4. september**

Masser af energi og fokus på flere spejdere og renovering/oprydning i Hytten i Jyllandsgade og nyt køkken i Bakkehytten. Vi snakkede også om forældreinvolvering og udviklingsplan.

#### **Lederaften den 21. september.**

God stemning og snak om kurser og ledersituationen i alle afdelinger.

Mette og John meddelte, at de stopper som tropsledere til nytår, men gerne vil fortsætte som gruppeledere.

### **Kursus om børn med særlige behov og udfordringer lørdag den 24. oktober**

Dorrits søster ville komme og holde kursus. Udsat pga. corona.



Vi har mange planer i gruppen, men det har pga. corona desværre været et år med mange aflysninger. Blot for at nævne nogle: Brønderslev Marked, Divisionsturnering, Gruppetur, kurser, julefrokost, renoveringer, arbejdsdage.

Vi har en aktiv bestyrelse og stor tak for det.

Der er bl.a. skaffet penge fra coronahjælpepakker og fondsmidler til pizzaovne, hængetelte og brændeovn i Bakkehytten.

I gruppelederpatruljen glæder vi os til et forhåbentlig mere normalt spejderår, hvor vi får glæde af de mange ledere og den gode energi.

Husk også, at vi har aftalt Kursusdag den 5. juni, hvor vi kan komme videre med alle vores planer.

Til slut vil vi sige en stor tak til ledere og bestyrelsen for et godt og konstruktivt år.

*Mvh. Gruppelederne*



# Brundurs Gruppe

DET DANSKE SPEJDERKORPS



## Årsberetning fra mikroerne 2020

Vi startede året med en flok på ca. 10 mikroer, 2 hjælpere fra troppen og 3 ledere.

Vi mødes første gang efter juleferien til hygge og kage, da en af lederne havde haft fødselsdag i juleferien. Vi snakkede bl.a. om det første mærke, vi skulle i gang med.

Det første mærke var "Stjernekygger". Det er en god ting at kunne læse stjernerne, da man kan bruge dem til at finde vej med. Vi startede med at lære vores stjernetegn at kende. Både ved at tegne dem på papir og lave dem med spaghetti og skumfiduser, og til sidst fandt vi stjernetegnene på himlen. Vi snakkede, om hvilke dyr der er aktive om natten. Så lærte vi, om hvordan man skal bruge en lommelygte og afprøvede færdighederne på et løb i skoven.

Vi holdt fastelavn, og dernæst gik vi i gang med mærket "Klar dig selv", men efter kun to møder kom en lille virus ved navn corona. Og dermed kom vi til at ligge stille frem til 25. maj, hvor vi startede igen, men pga. restriktionerne var vi nødt til at dele børnene op i to grupper, og så blev der vasket hænder rigtig mange gange. Da vi ikke kunne nå at tage et mærke inden sommerferien, blev det til et lille by-løb, og så blev der ellers trænet flag- og råbåndsknob og snitning. Men der blev også tid til at lege lidt. Og en af vores bedste lege er "Solsort". Vi sluttede af inden sommerferien med fladbrød med marmelade.

Efter sommerferien startede vi med bål og hygge for at sige farvel til de mikroer, der skulle rykke op til minierne. Oprykningsturen var som sædvanlig i Grindsted Plantage og der fik spejderne lov til at afprøve deres OL-spejderfærdigheder i bl.a. 100 m kravl og teposekast.

Efter oprykningen var der desværre kun 4 mikroer tilbage.

I september startede vi på mærket "Kultur og samfund". Det første, vi lærte, var spejderloven, og vi lavede lege om ting fra spejderloven. Vi skulle lære vores by at kende, så vi var en tur rundt i byen, hvor vi snakkede om de forskellige steder vi kom forbi bl.a. rådhuset, biblioteket og kirken. Vi lærte også om "Sct. Georg og dragen", og til sidst havde vi lidt førstehjælp.

Det næste mærke, vi tog, var "Håndværk". Vi blev desværre igen ramt af restriktioner, så vi nåede kun at lave lys og stearinbomber. Vi fik dog sagt pænt god jul og godt nytår til hinanden inden jul med pakkespil og hygge.

Til sidst vil vi rose vores mikroer for at vise, at de er rigtige spejdere. Siden nedlukning i marts 2020 har vi kun holdt ét møde indendørs, og vi har ikke hørt en eneste klage over, at vi skulle være ude.

2020 blev året uden ture, men vi vil gøre alt for, at vi tager revanche i 2021.



I efteråret sagde vi farvel til Diana og velkommen til Michelle og Mathias som nye ledere. Vi har også sagt farvel til Magnus og Aksel fra troppen og sagt goddag til Kristian fra troppen.

*Med spejderhilsen*

*Mikrolederne*

## Beretning fra Bjørneungerne (Minierne) 2020

Ved minierne er vi nu 4 ledere: Steffen, Nikolaj, Jesper og jeg. Gitte og Thomas har flyttet afdeling, henholdsvis til Mikro og Trop. Det er på nuværende tidspunkt lige få nok ledere. Derfor er vi glade for, at et par troppspejdere har sagt ja til at komme og være hjælpeledere.

Vi har nemlig stor fremgang. Der kommet mange nye spejder, og vi er nu oppe på 22 spejdere, og der kommer også en ny på tirsdag, der gerne vil prøve. (Sidste år var der 14.)

Det er en stor flok, og meget gang i den. Der er også nogle, der giver mere udfordring end andre. Så ro er der ikke meget af, men de fleste går til opgaverne med stor iver.

Det har jo været et meget kort år, rent spejdermæssigt, da vi har været lukket. Men der var stor glæde, da vi endelig kunne komme i gang igen. Divisionsturnering og Sommerlejr blev der ikke noget af, desværre.

Vi havde oprykning i Grindsted Plantage, hvilket vist er blevet en tradition, vi holder fast i. Så igen en nedlukning lige før jul, der betød, at pebernødderne først blev spist til et lejrball her i år. Vi har taget duelighedstegnet "Lejrballsarrangør" med sang, sketch og råb!

Håber på en god sommerlejr i år. Vi har talt om en tur til Hirtshals sammen med Mikroerne, nok i juni.

*MSH. Torben*

## Beretning fra Juniorerne 2020

Hos juniorerne er vi nu 18-19 spejdere, en som var med for første gang i onsdages. Vi har fået mange nye, og de bliver ved med at hive kammerater med. Så håber vi, at alle bliver hængende.

Som ledere er Kenth, Dorrit, Tina, Alice og jeg. Det er sådan, at Dorrit og Tina ikke kommer, før corona er under kontrol, så Alice hjælper os, da der ikke er så mange mikroer, hvor hun var leder før.

Hos Juniorerne er der heller ikke sket så meget, men vi kom på sommerlejr. Det blev til en kanotur på Uggerby Å. Vi startede i Sindal, det vil sige, at vi kom med toget fra Brønderslev. Vi boede på shelterpladserne, der ligger helt op til åen.

Thomas og Kent sejlede sammen med spejderne i kanoerne, og jeg kørte vores grej, med bil og trailer. Det giver nogle muligheder – vi kan have meget med, ekstra borde, stole og meget andet grej og har bedre mulighed for indkøb.

Sådan en kanotur sætter venskaber på prøve, især når man sidder i samme kano. For hvis skyld er det, at den ikke sejler i den ønskede retning? Alle venskaber overlevede, og det var en rigtig god tur og vi nåede toget fra Hirtshals til Brønderslev. Godt nok kun med 5 min.

Vi håber også at vi kan lave en god sommerlejr i år, vi har spurgt ind til, hvad de kunne tænke sig, men vi har ikke noget konkret endnu.

*Msh. Torben*

## Beretning for Troppen 2020

Normalt starter vi altid beretningen med at det har været et spændende og udfordrende år med mange gode oplevelser. Sådan bliver det ikke i år. I år har det kun været et udfordrende år uden særlig mange spændende oplevelser. Mere præcist er mange spændende oplevelser blevet aflyst eller ændret pga. corona-situationen. Men noget har vi dog oplevet.

Det startede ellers rigtig godt med Frivillighedsprisen den 27. februar på Idrætshøjskolen – da verden stadig var nogenlunde normal. Her havde Troppen meldt sig til at stå for noget underholdning udenfor. Så der blev etableret en lille lejr, og vi stod udenfor og snakkede med alle dem, der skulle ind til festen.

Til festen var troppen nomineret til "Præstationsprisen" for deres store arbejde med at hjælpe med vores to skoleforløb. Vi vandt desværre ikke, men det var flot at være blandt de nominerede og dejligt at se troppen på storskærmen i præsentationsvideoen. Nu har mange fra kommunen set os.

Vi havde indstillet Jesper til Nordjyskes "Kammeratskabspris". Det var en stor glæde, at han vandt den – og meget velfortjent. Stort tillykke endnu en gang.

I marts præsenterede vi forårets program. Vi skulle forberede os på en overlevelsestur i april. Vi skulle bruge møderne til at forberede maden og lære tips og tricks. Vi fik lige et møde, hvor vi fik startet på vores overlevelsesarmbånd og delte sedlen om sommerlejr i Sverige ud, før alt blev lukket ned pga. corona.

Så ingen overlevelsestur og særlig slemt – heller ikke noget kollektiv – der ellers plejer at være et af årets højdepunkter i troppen. Det var virkelig en spand koldt vand i hovedet. Men jo ikke noget vi kunne gøre noget ved – desværre.

I maj blev der igen åbnet op for spejderaktiviteter, men stadig med mange restriktioner. Så det foregik udenfor med arbejde i de faste patruljer og ikke hele troppen samlet et sted på en gang. Så det blev løb og patruljeopgaver.

Divisionsturneringen midt i maj blev også aflyst.

Normalt har vi ikke tropsmøde Kr. Himmelfartsdag, men i år tog vi på tur med overnatning ud til Hellum hos Mette og John for at få en rigtig "spejderoplevelse" med hele troppen. Vi byggede enmandsbivuakker, lavede mad over bål og hyggede os. Det var rigtig dejligt.

Sommerlejr til Sverige blev selvfølgelig ikke til noget. I stedet tog vi til Houens Odde ved Kolding. Det er KFUM-spejdernes store spejdercenter. Det ligger ned til vandet, så der er gode muligheder for kano, kajak og andre aktiviteter. Vi var ni spejdere og fem ledere afsted. Vi fik en rigtig dejlig lejrplads, lige ned til vandet.



Vi var på besøg i Kolding og så Koldinghus. En dag var vi på Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro. Hjemme på lejrpladsen havde vi lånt centerets pizzaovne og den flydende shelter, så det blev en god afslutning på en god, men hård dag.

En dag tog vi ud og så Trapholt Kunstmuseum. De havde en meget spændende udstilling om sanser, som fangede spejderne rigtig meget. Vi fik også ros for at spejderne var så ordentlige og hensynsfulde på museet. Da vi kom, blev de ret nervøse for, om vi ville forstyrre de andre gæster. Selvom det ikke blev Sverige i år, blev det en rigtig god sommerlejr med mange gode oplevelser.

I august var der oprykningstur. Her rykkede seks spejdere op, men heldigvis kom der syv nye juniorer op. Så der er fire patruljer i troppen igen i år.

Karoline flyttede til Gøteborg for at studere. Tak for den tid, hun var assistent i Troppen.

Brønderslev Marked blev jo aflyst i år, så der havde Troppen ikke travlt, som vi plejer.

Vi startede med at gøre klar til Gruppeturen, hvor vi skulle fotograferes til vores "spejderpas". Men gruppeturen blev også aflyst, så der var en lidt mat stemning.

Så besluttede vi at tage på vores aflyste overlevelsestur fra foråret. Vi fik gang i alle forberedelserne og fik lavet overlevelsesarmbånd, hjemmelavede müslibarer og hjemmelavede pølser. Lige før vi skulle afsted, kom der nye restriktioner, om at man ikke måtte overnatte. Så lavede vi det om til en lørdagstur. Men ak – to dage før vi skulle afsted, blev Nordjylland lukket ned. Så heller ingen overlevelsestur i denne omgang – men pølserne er i fryseren, og armbåndene er klar til at vi forhåbentlig engang kommer afsted.

Denne nedlukning var ikke så lang tid, så sidst i november kom vi atter i gang og nåede tre møder, inden der atter blev lukket ned. Så det, der var planlagt til juleafslutningsmødet, nåede desværre aldrig at blive brugt.

Endelig blev der åbnet op for spejder igen den 1. marts. Der er desværre ikke lige så mange, der kommer nu, som før nedlukningen. Men de, der kommer, har masser af energi og lyst til at komme i gang. Så det skal nok blive godt.

Mette og John havde besluttet at stoppe som tropsledere ved årsskiftet. Heldigvis har Thomas Jørgensen meldt sig som ny tropsleder. Han har fulgt troppen i efteråret, og her fra åbningen i marts har han overtaget troppen. Heldigvis er Thomas K, Jeppe og Chrisso stadig assistenter. Og lige for tiden hjælper Kenth også til. Så det er et stærk lederteam, der fortsætter med troppen. Det er rigtig dejligt for Troppen og for hele gruppen.



John og jeg håber på at komme ind og sige ordentligt farvel til troppen, når det bliver muligt med corona og vejret. Vi har været glade for vores ti år i troppen og har oplevet mange gode ting sammen med spejderne. Vi vil glæde os til at følge dem fra sidelinjen.

Det har været et hårdt år for Troppen, men det er dejligt at se, de kommer hver gang, det bliver muligt, og gerne vil være spejdere. Og de er gode ved hinanden, der er en god stemning og en lyst til at lave ting sammen. Så det skal nok blive godt i takt med, at mere bliver muligt.