

# Brøndurs Gruppe

DET DANSKE SPEJDERKORPS



## Årsberetninger 2021

### Formandens beretning for 2021

Spejderåret 2021 begyndte i april måned med det årlige grupperådsmøde. Mødet blev afholdt udenfor i vores bålhytte, grundet corona-restriktionerne. Jeg blev valgt til formand, og dette er derfor min første beretning. Jeg har heldigvis god hjælp fra Lisbeth (tidligere formand) og jer, der har været på de andre poster i længere tid, og det er jeg taknemmelig for. Tak for det.

I juni havde vi kursusdag. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor vejret gjorde, at vi kunne være udenfor. Dernæst har gruppen afviklet sommerskole i juni. Her hjalp bestyrelsen blandt andet med mad og praktiske gøremål omkring arrangementet. Det blev en stor succes med glade børn og en del nye medlemmer efterfølgende. Der blev afholdt sommerlejre for de forskellige afdelinger hen over sommeren.

Traditionen tro blev Brønderslev Marked blev afholdt i starten af september. Det var længe ventet, da det havde være aflyst året forinden. Som vi plejer, var vi med med vores store kaffe-kage-telt og parkering. Vi fik lov at udvide vores område med et udendørsområde, og hold da op, vi blev blæst bagover. Det var rekordernes år med besøgsrekorder og en rigtig, rigtig god omsætning. Vi var mange, der havde ømme stænger dagen efter markedet, og med god grund. Der super god stemning, og det trængte vi til efter 1 ½ år med corona. Vi vil endnu engang gerne takke alle, der gav en hånd med før, under og efter markedet, både omkring teltet og parkeringen. Tak for det.

I september deltog gruppen ved kommunens kultur- og idrætsmesse nede i byen, hvor vi havde en stand med forskellige aktiviteter. Der var mange børn forbi, og det blev en hyggelig eftermiddag.

Gruppeturen blev afviklet i første weekend i oktober, i Møllegården ved Voerså. Her blev vi taget med på en rejse rundt i verden, lige fra Rusland til USA og Myanmar. En fantasiramme, der gav os lov til at drømme.

Sidst på året blev spejderarbejdet igen ramt af corona-restriktioner, og spejdermøderne blev igen rykket udendørs. Det gjorde, at der ikke har været afholdt flere arrangementer i bestyrelsen resten af spejderåret.



Vi kan se frem mod foråret, og at der igen er plads og mulighed for at afvikle møder og aktiviteter. Til slut vil jeg gerne takke ledere, bestyrelse og forældre for et godt samarbejde i året, der er gået.

*Ann Kristina Skamriis Andreasen, bestyrelsesformand*

## Gruppeledernes beretning for 2021

2021 var atter et år, der var præget af corona med åbninger, "Ude-spejd" og nedlukninger. Men alligevel er der igen i år sket rigtig meget i Brundurs Gruppe.

Januar og februar var præget af nedlukninger. Det betød, der ikke var spejdermøder. Og årets Frivillighedsprisfest ikke var "live" men kun blev sendt "online". Vi havde ikke nogen nominerede i år, så vi oplevede det ikke så meget. Men det var rigtig ærgerligt og slet ikke det samme, som når vi kan mødes og opleve tingen sammen.

I marts blev der heldigvis igen åbnet op for "Ude-spejd". Og endnu en gang imponerede alle vores ledere med igen at være klar til at lave godt spejderarbejde under de givne betingelser.

Vi valgte at aflyse kursusdagen i marts, da det ikke rigtig er et arrangement, der er velegnet til en hel dag udendørs i marts. Vi fik holdt et bestyrelsesmøde udenfor. Og det var rigtig dejligt at se folk

Og i april holdt vi det udskudte Grupperåd i Bålhytten. Det var også godt at få alle formaliter i orden, inden vi er alt for langt inde i året.

I maj blev Divi aflyst efter aftale med alle lederne i Divisionen. Folk havde mere brug for at koncentrere sig hjemme i grupperne om at komme godt i gang med spejderarbejdet og få styr på sommerlejr og andre ting.

Vi deltog i Divisionsrådet og her blev Alice valgt ind i Divisionsledelsen. Den har hun så forladt igen her i januar, da hun flyttede til Kjellerup.

Vi fik også holdt et ledermøde og snakket om, hvordan folk var kommet i gang i de forskellige afdelinger og planerne om sommerlejre.

I juni havde vi Kursusdag. Det var rigtig dejligt at se alle folk igen. Der var god stemning, og der blev arbejdet meget med, hvordan vi får indhold i vores udviklingsplan.

I uge 26 holdt vi Sommerskole. Der var 30 børn tilmeldt, og de havde en fantastisk oplevelse. Og mange af dem har efterfølgende meldt sig ind. Det var en stor succes. Det var dejligt, for alle ledere og storspejdere havde lagt et kæmpearbejde i det. Det var virkelig imponerende og en flot måde Brundurs fik vist hvor godt spejderarbejde, der bliver lavet i gruppen.

I august havde vi oprykningstur i Grindsted Plantage. Det er altid en god start på det nye spejderår.

I år havde vi ekstra travlt i september. Der var selvfølgelig markedet, der var en helt forrygende succes i år. Men vi deltog også i et arrangement i byen for at markere Brønderslevs købstadsjubilæum. Det er fint, vi viser os, men vi får måske ikke altid så meget ud af det som gruppe.

Vi havde også ledermøde og fik snakket om planerne for renoveringen af Det Gamle Rum. Der er opbakning til at arbejdsgruppen går i gang.

I oktober kom vi endelig på gruppetur igen. Det var i Møllegården, og årets tema var "Verden rundt". Det var en vellykket tur og dejligt at være afsted alle sammen for første gang i lang tid.

Vi havde aftalt kursus med Dorrits søster om "Børn med særlige behov". Det var vi desværre nødt til at udsætte pga. Corona.

I november deltog vi i fakkeloptøget, der markerede afslutningen på Købstadsjubilæet.

John, Jesper og Mette deltog i Korpsrådsmødet. Her blev korpsets nye vedtægter næsten vedtaget. Der var enighed om dem, men ikke stort nok flertal til at de endelig kunne vedtages. Det blev de så på det ekstraordinære Korpsrådsmøde i december.

I december blev julefrokost desværre aflyst – igen pga. Corona. I stedet fik alle ledere en gavekurv fra Gruppen. Tak til bestyrelsen for på den måde at anerkende det store arbejde, alle lederne har lagt i at lave godt spejderarbejde under svære og anstrengende betingelser.

I årets løb har vi været rundt og besøge Mikro, Mini og Trop. Det har været rigtig godt at få lov at komme på besøg og høre, hvad der foregår. Vi har også deltaget i forældremøder. Det er også meget givende og dejligt at se, at der faktisk var mange forældre, der deltog.

Så har vi deltaget i kommunens møde om "Bevæg dig for livet". Her blev det præsenteret at årets fokusområde er "Familieaktiviteter". Det ligger fint i tråd med mange af de ting, vi arbejder med i gruppen.

Vi ser frem til et år, der forhåbentlig ikke er så styret af corona. Så håber vi, at Gruppen kan komme videre med mange af de ting, vi har besluttet. At vi kommer videre med renoveringen af Det Gamle Rum. Og kommer i gang med at kigge på patruljelokalerne. At vi får lavet et fælles drev og nogle af de andre ting, der gerne skal gøre det nemmere for både spejdere og ledere fortsat at lave godt spejderarbejde i Brundurs Gruppe.



Og vi ser frem til, at Gruppen i år kommer til at deltage i "Stafet for livet". Det har også været ramt af corona, siden vi for snart længe siden besluttede, at vi gerne ville være med.

Til sidst tak til alle ledere, forældre og bestyrelse for at arbejde så ihærdigt for at gøre Brundurs Gruppe til en aktiv og velfungerende gruppe til glæde for alle spejderne.

*Msh. Gruppelederne*

## Beretning for Mikroerne 2021

Pga. corona startede vi først møderne i marts. Vi havde kun 3 møder før påskeferien, og de blev brugt på kniv og knob og et påskeløb, hvor man kunne vinde/finde påskeæg.

Efter påskeferien gik vi i gang med mærket Cirkusartist. Der blev øvet gang på stylder, klovnerier, mikro-pyramide, og der blev lavet en vægtstang på 2 × 500 kg til den stærke mand. Mærket blev afsluttet med et brag af en forestilling for forældrene.

Derefter flyttede vi møderne til Komponistskoven, hvor vi tog Hulebygger-mærket. Vi fik bygget to næsten usynlige huler. Vi prøvede at fange fisk i søen, men det blev kun til et par salamandre, skøjteløbere, en masse snegle og en masse stinkende mudder. Mens vi var dernede, fandt vi ud af, at der var nogle træer, der var kede af det, og derfor gik vi ture, hvor træerne fik krammere. Vi spillede også naturvendespil og naturbingo. Vi sluttede Hulebygger-mærket af med skumfiduser over bål.

Den 11.-13. juni var vi på sommerlejr i Hirtshals sammen med minierne. Det var skønt endelig igen at kunne komme på tur med overnatning i shelter og lejrbaal. Det blev en rigtig hyggetur, hvor vi bl.a. gik ned til Bunkermuseet og var oppe i fyrtårnet. Der blev også leget rigtig meget, da vi skulle tage Legemester-mærket.

Da vi nåede sommerferien, var der kun 6 mikroer tilbage, så i et forsøg på at få fat i flere mikroer/minier blev der holdt en sommerskole i den første uge af sommerferien.

Efter sommerferien var der skattejæger-oprykning i Grindsted Plantage. Her sagde vi farvel til 2 mikroer, og så var der kun 4 mikrospejdere igen.

Så gik vi i gang med Sansemester-mærket, hvor vi fik lugtet, smagt, set, hørt og følt på mange mærkelige ting. Bl.a. lugtet til sure sokker, smagt på stærk sennep og hørt, hvordan det lyder, når låget på en patruljekasse bliver smækket i. Vi afsluttede med et løb med sanseposter.

I starten af oktober var vi på Gruppetur sammen med resten af gruppen. Det var sjovt, og vi kom ud og rejste til forskellige lande, hvor vi skulle vise vore spejderpas, hver gang vi skulle ind i et nyt land.

Lige før efterårsferien lavede vi 'græskar'-lygter af syltetøjsglas, hvor der blev limet farvet silkepapir og servietter på. Det var nu begyndt at blive mørkt, når vi havde møder, så vi gik i gang med Stjernekygger-mærket. Vi gættede og tegnede nattens dyr, vi fandt og tegnede det stjernetegn, vi var født i. Vi var på refleksløb udenfor hytten, og legede gemmeleg i hytten med alt lys slukket.

Vi havde planlagt juleklip med forældre og søskende, men igen kom coronaen i vejen, og mikroerne måtte selv lave juleklip – men det var rigtig hyggeligt alligevel.

I starten af december holdt vi mikro-julefrokost. Vi havde spurgt mikroerne om, hvilke julefrokost-retter de gerne ville have, så der blev serveret: æg og rejer, varm leverpostej med bacon, fiskefileter med remoulade og til dessert risengrød med en mandel i. Risengrøden blev portionsanrettet, og så fik mikroerne besked på at de ikke måtte sige noget hvis de fik mandlen – og det gjorde de heller ikke – til sidst var der helt stille i rummet. Så da Michelle viste, at hun havde mandlen, gik det op for alle mikroerne, at de alle havde fået en mandel, så alle fik selvfølgelig også en mandelgave. Bagefter var der fri sodavandsbar og snacks, musik til dem, der ville danse, og forskellige spil til dem, der bare havde lyst til det. Specielt UNO er populært blandt mikroerne. Det blev en lang aften, der blev afsluttet med ”Den grimme ælling”.

Vi sluttede 2021 af med pakkespil og pebernødder.

Da vi ikke var så mange mikroer i foråret, lånte vi Alice ud til juniorerne, og Kristian rykkede op til minierne. Da vi pludselig fik mange nye mikroer efter sommerferien, lykkedes det os at få 4 tropsspejdere, Merle, Lea, Sofie og Malthe, til at hjælpe. Desuden har vi været så heldige, at William, der startede som juniorleder i efteråret, ikke kunne få nok af spejderriet og derfor også er blevet mikroleder.

*Med spejderhilsen*

*Mikrolederne*

## Beretning for Bjørneungerne (Minierne) 2021

Et år mere med corona, men med fremgang hos minierne. Vi har den største flok, vi har haft mange år. Det er dejligt, selvom det også giver sine udfordringer. På listen med spejdere er vi oppe på 31 spejdere, og til at holde styr på dem er vi 6 ledere, Steffen Ulrik, Jesper, Nikolaj, Kristian og jeg. Vi har også fået hjælp af Alice, indtil hun flyttede, til en ny landsdel. Forældrehjælp har vi også fået, og det er vi meget glade for. Det har givet mere ro. Ulrik er også forælder – det kan måske være inspiration til andre, ja kom og bliv leder! Vi har brug for jer.

Vi har heldigvis kunne starte op med ude-spejd! Og alle var mere end klar til at komme i gang. Desværre blev Divi igen aflyst, men heldigvis kunne vi komme på sommerlejr. Turen gik til Hirtshals sammen med mikroerne. Her lå vi i telt ved Spejderhuset i udkanten af Hirtshals og tæt på Hirtshals fyr, som vi selvfølgelig besøgte. Her er også Bunkermuseet, som vi dog kun så udefra. Sommerlejr, mad på bål og mange lege. Rigtigt lejrbaal. Vi synes, det var en god sommerlejr.

Vi var på Gruppetur i oktober, hvor vi rejste rundt i verden. Her kommer mini-spejderne, sammen med både store og små. Det er med til at give et godt sammenhold i gruppen.

Vi har taget, forskellige duelighedstegn: Raftebygger, Førstehjælp, og nu er vi i gang med Trangia-mærke.

Vi ser frem til, at Divi bliver til noget. Og så skal vi have planlagt en sommerlejr. Vi håber, at alt normaliserer sig.

*MSH. Torben*



## Beretning for Juniorerne 2021

Hos juniorerne er vi nu 14 spejdere tilbage, efter en stor flok er rykket op til troppen. Fordelingen er meget skæv, da Freja er eneste pige. Det kommer til at se helt anderledes ud efter oprykning. Som ledere er Kenth, Dorrit, Tina, William og jeg. William ret ny og har ikke været så meget spejder, men er frisk og har lysten. Det er det vigtigste, og han klarer det rigtig godt.

Hos Juniorerne er der heller ikke sket så meget. Men vi kom på sommerlejr til Wasa-Wasa Hytten. Den ligger i skoven, lidt udenfor Svenstrup. En hyggelig sommerlejr med ture ind til fjordbadet og besøg på hammerværket i Godthåb. Vi fik gennemprøvet gruppens nye pizzaovn. Den er et hit, selvom det tager lidt tid, så dem skal vi nok få glæde af.

Brønderslev Marked. Et fantastisk marked, som aldrig har været så godt besøgt. Her hjælper juniorerne med p-vagten. Så tak til alle, som har givet en hånd med, også i kaffe-kage-teltet. Vi har tjent rigtig mange penge.

Gruppetur til Møllegården. På rejse om dagen og som storsmuglere om natten. Her er juniorerne med på smuglerløb sammen med troppen.

Vi var også med til fakkeloptog i forbindelse med afslutningen af Brønderslevs købstadsjubiléum. Det sluttede af med et flot fyrværkeri.

Hos juniorerne kæmper spejderne med at tage Båltænder-mærke. Det lykkes ikke for alle, men mon ikke det vil lykkes for de sidste her i foråret. De har taget Trangia-champ. De har kogt, stegt og bagt mad på trangia. Vi har også lige genopfrisket morse og koder.

Nu ser vi frem til et godt forår! Vi håber også, at vi kan lave en god sommerlejr i år.

*Msh. Torben*



# Brundurs Gruppe

DET DANSKE SPEJDERKORPS



## Beretning for Troppen 2021

Vi startede spejderåret 2021 op med en lille flok på ti spejdere, fordelt på to patruljer.

I foråret havde vi et forløb om lejrliv, hvor vi byggede lejrpladser med bålplads, køkkenbord og bl.a. et forsøg på en sofa. Sofaen holdt ikke, men græsplænen overlevede i sidste ende, og forløbet blev afsluttet med mærket Lejrarkitekt.

Til vores sommerafslutning havde begge patruljer planlagt underholdning på sportspladsen ved Søndergade Skole. Der spillede vi "rouladerundbold" og "kikkertfodbold", hvilket dog gik ud over naboens drivhus. Ups!

I første uge af sommerferien holdt gruppen for første gang sommerskole for børn i 0.-2. klasse. Med 30 børn var der nok at se til, og her var tropsspejderne en stor hjælp. Vi ved dog også, at spejderne nyder at være de store og tage ansvar.

Årets sommerlejr startede med en kanotur på Ryå fra Manna til Egholm. Det var en sej tur, hvor kanoerne blev trukket på fjordbunden, og mange måtte have deres fødder lappet. Efter en nat på Egholm gik turen mod Vestre Fjordpark, hvor der blev badet. Om eftermiddagen tog vi til Aalborg Zoo, hvor vi havde hele parken for os selv. Vi besøgte Skoletjenesten, hvor bl.a. frøen Keld boede. Vi sov i hængekøjer med udsyn direkte til løveburet, hvilket sikrede os en frisk morgenvækning. Dernæst løb vi til toget, som kørte os til Frederikshavn, hvor vi boede i bålhytten ved Knivholt Hovedgaard. Her hjalp vi Mette og John og fik en historisk rundvisning på gården. Det blev også til en regnfuld tur til palmestranden og pizzabagning med gruppens nye pizzaovne, hvilket var en større succes! Med 90 % af spejderne var det rekordhøj deltagelse, og vi havde en god tur.

Efter sommerferien tog vi imod 14 nye spejdere. Til vores første møde lavede vi vafler, så vi var "fit for baking" til Brønderslev Marked. Traditionen tro stod troppen med hjælp fra juniorerne også for parkeringen, som i år gav rekordhøj indtægt. Vi kunne dog også mærke, at det var en travl dag, og vi nok skulle have været nogle flere på vagt.

Efter et veloverstået og indbringende Brønderslev Marked var der endelig tid til at lære hinanden at kende i patruljerne, så det blev fire møder brugt på. Patruljerne skulle bl.a. rydde op i deres lokaler og lave noget patruljeudsmykning.

I oktober var vi på Gruppetur, hvor vi fredag aften var på kasino i Rusland. Lørdag var vi på jordomrejse til Rusland, Myanmar, Iran, Kenya og USA. Spejderne fra alle grene var i blandede patruljer, og her var tropsspejderne gode til at holde sammen på patruljerne og få alle med ind og ud af tog, bus og fly.

I november holdt spejderne "Mini-Kolle", hvor de i en weekend boede i spejderhytten som forberedelse til det rigtige Kollektiv til foråret. Lørdag stod den på stor oprydning,

hvor de gamle bænke i patruljelokalerne, gamle sofaer og diverse skrammel blev kørt på genbrugspladsen. Spejderne stod selv for maden, og hyggede sig vist vældigt.

Møderne i november blev brugt på at tage mærket Bålmad, som gik ud på, at man skulle koge, stege og bage mad over bål. Dette blev til spaghetti-kødsovs, pandekager og fladbrød, dog med noget blandet succes, da nogen med stor beklagelse tabte kødsovsen på jorden, mens andre med endnu større beklagelse lavede rå kødsovs.

I forbindelse med Brønderslevs købstadsjubilæum var vi med til fakkeloptog gennem Brønderslev. Turen endte ved rådhuset, hvor vi spiste æbleskiver og drak sodavand, mens vi hørte borgmesterens tale.

Til årets juleafslutning havde patruljerne forberedt julesnacks og -underholdning, som bl.a. stod på musikquiz og kåringer. Vores pakkespil bestod i år af julebingo, så der var noget nyt krydderi på tilværelsen. Nogle spejdere havde mødtes før for at spise fem roulader på fem kvarter. Det nærmeste, de kom, var dog 2,5 roulade, så det var en knapt så stor succes.

I starten af 2022 har patruljerne efter egen forespørgsel skulle planlægge og afholde løb for hinanden. Da konceptet her er "unge leder unge", ved vi ikke meget om løbene, men det virker til at spejderne har det sjovt med det.

Alt i alt må vi sige, at det har været et yderst succesfuldt år.

Vi ser frem til det kommende år. Til marts skal spejderne holde Kollektiv for første gang siden 2019, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Til sommer forventer vi at skulle på Spejdernes Lejr 2022, hvilket vi tror bliver en stor oplevelse.

*Med spejderhilsen  
Tropslederne*

## Beretning for Klan Yggdrasil 2021

I klanen er vi nu fem gæve gutter. Det ikke hver gang, der er stærkt fremmøde, men vi får det bedste ud af møderne, som vi nu engang kan – og der er altid garanteret hygge og fællesskab.

Året, må vi være ærlige at sige, startede en anelse sløvt, men lækkert, da vi lavede cookies og gangene efter forsøgte os i at lave en cookie-is. Efter at have ramt bunden og brugt måske lidt for meget tid på cookie-isen var det tid til at komme ordentligt i gang med spejderarbejdet.

Derfor startede vi på Survivor-mærket. Her skulle vi bl.a. prøve at filtrere vand med naturlige materialer og lave en bivuak udelukkende af skovens materialer. Hele forløbet mundede ud i en tur til Bakkehytten, hvor vi ville sætte alle de ting sammen, vi havde lært. Dog blev bl.a. naturbivuak ikke til så meget, da vejret ikke var med os. Derudover ville vi også gerne bygge videre på den 'forbandede' svedehytte. Vi fik allieret os med Kjelde – en stor tak skal lyde til ham for hans solide arbejde og gode humør ;) Vi havde fuldt fremmøde af alle klanens daværende fire medlemmer, og turen viste sig at være en kæmpe succes.

Til sommerlejren var planen at tage med på troppens spejderlejr. Det ville være synd at sige, at vi mødte talstærkt op, men vi var repræsenteret med én klanspejder, der tog med.

Efter sommerferien var der oprykningstur. Her skulle vi byde kærligt velkommen til vores kommende 5. medlem – Andreas. Dette gjorde vi naturligvis på ægte klanspejder-manér. Så vi sørgede for, at da Andreas kom over søen, blev der kastet en spand vand på ham og alle unge spejdere fik en håndfuld mel i hånden til at kaste på ham. Nogle dage efter rapporterede nogle af vores venner også om, at de havde set noget, der lignede et spøgelse, cykle gennem byen. Vi er glade for at have Andreas og hans gode gå-på-mod.

Med vores nye medlem startede vi ud med planlægning, hvor mad var et stort ønske. Derfor startede vi ud med Masterchef-mærket. Her skulle vi prøve kræfter med forskellige måder at tilberede mad på, hvor vi startede ud med at lave trangia-mad. Senere begyndte vi at lave mad over bål. Fremmødet svigtede lidt i slutningen af efteråret, og det lykkedes os ikke at få taget mærket, inden julen stod for døren.

I slutnovember og december begyndte vi på julehygge. Her planlagde vi klanens julefrokost og bagte pebernødder – det viste sig efter en mindre fejl, at pebernødder smager bedre med sukker i. Til julefrokosten mødte alle fem klanspejdere op. Da vi var så få, turde vi godt trodse corona og mødes – selvfølgelig havde alle fået en test inden.



Til julefrokosten hyggede vi os, spillede spil, mandel, og der var også mulighed for at smage på klanens julebryg – hvis man havde lyst.

2022 er vi startet igen med at lave mad. Denne gang går vi efter Bålmad-mærket og regner med at have gennemført det engang efter vinterferien 2022.

Vi ser frem til endnu et godt år i 2022 fyldt med nye spejderoplevelser.

– *Klanen*