

## Årsberetning 2019

### Formandens beretning for 2019

Spejderåret 2019 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar.

I marts afholdt gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen, ledere og seniorer, hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde, blandt andet årskalenderen, udvalg og gruppens udviklingsplan. En hyggelig dag hvor vi får lavet mange praktiske ting, men også en dag hvor hyggen er i højsædet.

De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture i løbet af året, bl.a. divisionsturnering og sommerlejre.

2019 blev også året hvor Brundurs gruppe kunne fejre 100-års fødselsdag. Søndag den 26. maj blev det fejret med et flot åbent hus arrangement. Hvor der blev hygget igennem med mange spejder aktiviteter og mange besøgende. En rigtig dejlig dag.

I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev marked. 2019 markedet blev tilsmilet med masser af godt markedsvejr, hvilket gav en utrolig fin omsætning i kaffe/kage teltet. Det skal vi alle være glade og tilfredse med, for det skal jo ikke være nogen hemmelighed at uden markedet, så Brundurs Gruppens økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind tak for hjælpen. Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne hente hjælp ved alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper i flok, jo sjovere er det. Vi skal jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er det Brundurs gruppe, men gruppen er jo i bund og grund vores egne børn og unge.

Gruppen har også været på den årlige gruppetur, igen i år gik turen til Møllegården ved Voerså. Vi havde en rigtig dejlig og hyggelig tur, hvor vi fik sat et flot punktum vores fødselsdags år. Der blev pyntet flot op i spisesalen til fest og hygge. Der blev arrangeret underholdning. Der blev spist helstegt pattegris, is, popcorn og slush ice i lange baner, der blev sunget og hygget til det indendørs lejrball. Igen i år var der er flok frivillige der havde meldt sig til at hjælpe på madholdet og til praktiske opgaver. Tak for jeres hjælp, det er altid så rart med den store opbakning.

Den første søndag i november afholdte vi arbejdsdag hytten i Bakkehytten. Der var ikke så mange der kunne den dag, men alligevel blev der lavet en del. Kæmpe TAK til jer der dukkede op

Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de gør hver uge helt frivilligt for vores børn. Jeg vil også gerne takke alle i bestyrelsen for godt samarbejde. Til slut tak til alle jer forældre, der slutter op om gruppen, når vi har arrangementer og brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture eller en ekstra hånd i Bakkehytten mm. TAK

En særlig Tak skal der lyde til Thomas Kjeldsen, for de rigtig mange timer han har brugt på at få vores nye hjemmeside op at køre. Det er et kæmpe arbejde der er lagt i den opgave og uden Thomas ved jeg ikke hvor vores hjemmeside, havde været henne nu. TAK  
Thomas

*Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand*

## Beretning fra Gruppelederne 2019

### **Gruppelederpatruljen**

Gruppelederpatruljen har været i gang i snart et år, og vi tilstræber at mødes forud for hvert ledermøde for at snakke om hvad der sker i afdelingerne og for i fællesskab at lave dagsorden til ledermødet. Det fungerer godt, at vi nu er nogle flere til det, og vi synes, at det bidrager til nogle bedre ledermøder.

Vi har desuden startet et nyt initiativ, nemlig besøg i de enkelte afdelinger for at snakke om, hvordan det går og inspirere hinanden til et godt lederarbejde.

### **Skoleforløb**

Vi har som en del af samarbejdet med kommunen været involveret i at arrangere et kursus om sårbare børn og unge, hvor ca. 30 deltagere fra forskellige spejdergrupper deltog. Dette kursus har været forløberen for at vi senere har gennemført to skoleforløb med hhv. SFO Skolegade skole og Indskolingen på Hedegårdsskolen. Den store udfordring ved skoleforløbene har været at skaffe lederressourcer nok i dagtimerne. Det lykkedes ved at få nogle af vores tropsspejdere bedt fri fra skole, så de kunne hjælpe. Vi har ved skoleforløbene haft flere end 200 børn ude at opleve hvordan det er at være spejder.

### **Jubilæum**

Brundurs Gruppe fejrede den 25. maj 100 års fødselsdag med åbent hus i Jyllandsgade. Borgmesteren kiggede forbi om morgenen, og skulle videre til Europaparlamentsvalg. Vi fik gaver fra bl.a. kommunen, Sct. Georgegildet, Vendelboveteranerne. Der var mange, som gerne ville se nærmere på den fine udstilling om gruppens historie. Udstillingen kom senere til fremvisning på biblioteket. Det var en dejlig dag med en hyggelig stemning og forskellige aktiviteter.

### **Gruppetur**

100 års fødselsdag var også et tema på årets Gruppetur, hvor vi bl.a. fik lavet et virkelig flot mindesmærke i form af et træ med kobberblade. Alle deltagere på gruppeturen lavede deres eget blad med navn på. Mindesmærket er nu hængt op i hytten som et eksempel på et virkelig godt spejderprojekt, hvor en ide bliver til virkelighed vha. fællesskabet.

## **Frivillighedsfest**

Frivillighedsfesten er kommunens årlige awardshow, hvor de frivillige foreninger bliver hyldet.

Brundurs Gruppe har i år indstillet Thomas Kjeldsen til årets leder; Jesper Lerhmann til kammeratskabsprisen og Troppen til Præstationsprisen.

Der bliver nomineret tre kandidater i hver kategori. Troppen og Jesper er gået videre i processen, og er nu nomineret. Det bliver afsløret til festen den 27. februar om vi får en af priserne.

## **Divisionen**

Mindst en af gruppelederne deltager i Divisionens møder, hvor vi følger med i hvad der sker. Det er et vedvarende problem at få grupperne til at deltage i divisionsarbejdet.

## **Kursusdag**

Gruppeleder patruljen arrangerer hvert år kursusdagen i samarbejde med formanden. På kursusdagen mødes lederne og den nye bestyrelse bl.a. for at snakke om udviklingsplanen, de forskellige udvalg og fastlægge årets møder. Kursusdagen slutes af med en hyggelig aften, hvor vi spiser sammen og fortæller gode historier.

Til slut vil vi gerne takke alle ledere og bestyrelsen for et godt og konstruktivt år.

Msh. Gruppelederpatruljen.

## Beretning for Mikroerne 2019

Vi er en flok på 11 mikroer, 2 hjælpere fra troppen og 3 ledere.

Vi mødes første gang efter juleferie til hygge og kage, da en af lederne havde haft fødselsdag i juleferien.

Det første mærke vi startede med var førstehjælp. For førstehjælp er jo en god ting at lære som spejder, for på det måde kan man hjælpe andre i nød. Derefter tog vi mærket skattejæger og det syntes børnene var sjovt. Vi skulle lære om de fire verdenshjørner, se på kort i forhold til virkeligheden. Og mærket blev afsluttet med en skattejagt.

Og det sidste mærke vi tog var skovens dyr, hvor vi lærte om hvilke dyr, der findes i den dansk natur. På sommerlejren fik vi kigget på insekter, grise og fisket et par haletudser op. Vores sommerlejr gik i år ud til den økologiske landmand Bjørn sammen med minierne. Hvor vi også gik ind til svømmehallen. 5 km frem og tilbage, hvilket de seje mikroer fik 10 km mærket for.

Vi startede op efter sommerferien med oprykning, hvor 4 mikroer rykkede op og en minileder rykkede ned.

Vores trofaste tropshjælpere, Magnus og Aksel har været fraværende hele efteråret pga. valgfag i skolen. Men heldigvis har vi en stor trop, så vi har ikke manglet hjælpere.

I september tog vi mærket 'En god kammerat'. Vi snakkede om hvad det betyder at være en god kammerat og lavede rollespil, hvor mikroerne viste hvad de synes kendetegner en god og dårlig kammerat. Vi legede også samarbejdslege bl.a. isflager og så var vi på trylledrikløb. Forløbet sluttede med gruppeturen, hvor mikroerne skulle vise at de var gode kammerater, og alle fik mærket.

Efter efterårsferien lavede vi græskarlygter og de stod flot og lyste da der var indbudt til forældremøde. Mødet blev afsluttet med græskarsuppe og fladbrød, som mikroerne havde lavet imens.

I november gik vi i gang med flere af de basale spejderfærdigheder, knob, kniv og bål. De færdigheder arbejder vi videre på i foråret, så de kan få et mærke.

December stod i julens tegn, hvor vi startede med et stjernejuleløb omkring hytten. Vi havde også et hyggeligt juleklippe-møde, hvor forældre og søskende også var med, og der blev lavet en masse flot pynt til hytten. Vi sluttede af med pakkespil inden vi gik på juleferie.

I løbet af året har vi sagt farvel til Charlotte og goddag til Gitte.

Vi vil gerne takke forældrene for den store opbakning til forældremøde og juleklip.

Med spejder hilsen

Mikrolederne

## Beretning for Børneungerne (minierne) 2019

Hos minierne er der kun 10 spejder, det er noget mindre ind sidste år. Som ledere er der Steffen og jeg. Men heldigvis har jeg 3 gode hjælpere, fra troppen Jesper, Nikolej og Cecillia.

Det betyder meget at, vi kan være en i hver patrulje. For når vi er så mange, er det svært at få ro.

Derfor prøver vi at, dele dem op og fordele os i hytten. Det giver mere ro!

Divisionsturneringen foregik på Mosbjerg spejdercenter. Gik godt. Med Lejrbål, dagsløb, der var lavet over temaet nu tid og frem tid. Tovtrækning om søndagen. Her gik det rigtig godt og minierne vandt. Det er mange år siden det er sket.

Vi sover jo i telt og laver maden på bål. Plus vi møder spejderne fra hele divisionen, det giver lidt et billede af hvor mange spejder vi er.

100 Års jubilæum blev fejret i maj hvor alle var inviteret! En hyggelig dag med, mange gæster og fine taler. Aktiviteter for alle og minierne havde lavet forhindrings bane. Vejret var godt og meget mad blev lavet på bålene. Vi fik også mange fine gaver. Der var forskellige lege og der var også tov trækning, her var der hvis nok noget snyd! Men en rigtig god dag.

Sommerlejren gik til Bjørn på Jerslevvej, i hans shelters. De ligger ved en sø, hvor der er løvfrøer og en masse smådyr, der er sjove at fange med net. Vi gik også en tur til svømmehallen. For at blive vasket og for at få et km. mærke. Turen var sammen med mikro.

Gruppeturen gik til Møllegården. Her var der også 100 års fødselsdag på programmet. Vi lavede et flot gruppetræ, der hænger her i hytten. Fælles lejrbål (inden dørs) hvor alle lavede underholdning.

Og tak til udvalget, der planlægger og ikke mindst, står i køkkenet og varder os op!

Plus der i år var rigtig god forældre opbakning også på aktivitet siden.

Vi har haft Bål kok mærket på programmet. Hvor de prøvede kræfter med at lave bål. Der blevet lavet suppe og der blev bagt pandekager.

Sommerlejren i år bliver i forbindelse med grundlovsdag. Det er planen, vi arbejder på. Men den er ikke helt på plads!

Til sidst vil jeg opfordre jer forældre, til at gå ind i bestyrelsen. Vi har brug for at, i bakker op om det, vi går og laver. Vi er nogen der bruger mange timer, på gruppens arbejde. Håber nogen vil give en hånd med, så vi får en god bestyrelse. Plus vi skal lave nogle penge, ved Brønderslev Marked, så økonomien også hænger sammen.

Med Spejder Hilsen

Torben





## Beretning for Juniorerne 2019

Før sommeren 2019 var vi en flok på omkring 15 stykker. Herfra rykkede en syv stykker op til Troppen. Vi har i år været cirka 16 spejdere nogle få der er kommet til i løbet af året og nogle få der har sagt farvel også. For første gang i mange år har vi en flok som er godt blandet af nye og gamle såvel som drenge og piger. Året 2019 har også budt på en del leder rocade hos juniorerne vi har ladet Jeppe rykke med vores spejdere op til Troppen og Cathrina har valgt kun at være på kald, hvis der er behov for det. Til gængæld har vi sagt velkommen til Kent som før var mikro leder og Dorrit som før var hos minierne.

Efter sidste generalforsamling var vi til DIVI, hvor vi havde 2 patruljer med. Temaet var klima og miljø og posterne handlede om alt fra drivhuseffekt til plastikforurening og genbrug. Her vandt juniorerne en rigtig flot andenplads. Resten af foråret gik meget med udendørs aktiviteter og bålhygge.

Sommerlejren gik i år til Læsø, hvor vi boede lige op af en badesø. Her tilbragte vi 5 dage, hvor vi gik rundt og så på Læsøs attraktioner. Vi var ude og se Læsø stenen, vi var oppe i Thorvald Hansens røde tårn, vi var ude på rønnerne og vi så hvordan Læsø salt bliver sydet. Vi havde også næsten fuldt hold med, da vi gik den traditionsrige 20 km. Det giver trætte spejdere.

Efter sommeren rykkede der 5 spejdere op, vi så dog også en 4 ekstra spejdere startede som nye spejdere. Vi startede efteråret som vi plejer med at tage de forskellige færdighedsbeviser dolk, sav og økse. Dernæst gjorde vi klar til båltænder.

Efteråret byder også både på Brønderslev marked og gruppetur. På Brønderslev marked var juniorerne flittige til at hjælpe som parkeringsvagter, så folk kunne komme ind og parkere i god ro og orden. Gruppeturen gik til Møllegården ved Voerså. Her blev spejderne på utraditionel vis ikke delt på tværs af grenene men hver gren fik en opgave. Temaet handlede i år om vores 100 års jubilæum og juniorernes opgave var at pynte selve fest lokalet. I anledning af jubilæet var der også stort show hvor alle patruljer havde forberedt en lille sketch. Herefter blev der dannet fire patruljer. Vi gav os i kast med at tage et Trangia mærke. Det bød på lidt af hvert, fra pasta og kødsovs, pandekager til gryderetter. I november havde vi en fælles tur med Troppen som indeholdt mange kreative værksteder

og som også havde et savnet smuglerløb fra Gruppeturen. Herefter blev det tid til at jule, igen i år bød det på både juleklip og julebag. Efter jul startede vi med vores årlige kuglebane konkurrence. Herefter arbejdede vi med førstehjælp, som vi netop har afsluttet. I starten af februar havde vi også vores tilbagevendende spilleaften, som igen i år var en stor succes

## Beretning for Troppen 2019

Det har været et spændende og udfordrende år med mange gode oplevelser.

Årets første store begivenhed for Troppen er traditionen tro "Kollektiv". I år var det et stort kollektiv med mange nye spejdere, der skulle med for første gang. Der er gennem årene blevet udviklet en god plan for at gennemføre "Kollektiv", så de store havde rigtig godt styr på det.

Det er en stor oplevelse og en stor del af det at "være i troppen".

I april havde Brundurs tilbudt at lave et skoleforløb for SFO'en på Skolegade Skole. Det var fire torsdage i træk, hvor vi havde lavet mange forskellige "spejderting", som alle eleverne skulle prøve. Det krævede mange hænder, så vi havde aftalt med kommunen at de skulle spørge skolerne om spejderne kunne få lovlig fri for at hjælpe til. Det sagde skolerne heldigvis ja til. Det var alt afgørende at så mange tropsspejdere bad sig fri for skole og kom og hjalp. Hele forløbet gik rigtig godt og både eleverne og spejderne fik rigtig meget ud af det.

I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Vi havde alle tre patruljer med, Viben, Lærken og Huronerne.

I år mødtes alle tropsspejderne fredag aften på banegården i Frederikshavn. Herfra gik de til Knivholt. Undervejs skulle de finde forskellige ting og tage billeder af dem.

Ved lejrbålet kom "Tidens Vogtere" og bad om hjælp til at få styr på tiden og på alle de ubalancer der er i Verden i dag. Så hele lørdag var der løb med poster, hvor spejderne skulle lave værktøj, rense vand for plastik og meget andet.

Lørdag aften skulle man se, hvor klar man var blevet. Så der var et stort natløb i en gammel hangar fra krigens tid. Her var mange forskellige poster, hvor spejderne skulle bruge deres værktøj, fantasi og samarbejdsevne.

Søndag morgen kørte alle i bus til Mosbjerg Spejdercenter og mødtes med gruppen inden det gik løs med tovtrækning.

For Brundurs gik det rigtig godt, da Huronerne fik en 2. plads og Lærken en 3. plads.

Og hele Troppen vandt tovtrækningen. Vi har mange store spejdere for tiden.

Stort tillykke til jer alle sammen.

I maj var vi med til at fejre gruppens 100 års jubilæum. Det var en rigtig hyggelig dag.

I juli var Troppen på sommerlejr i Nationalpark Thy. Vi var 8 spejdere og John og Mette afsted. Det var en hike, hvor vi kom rundt i området med bus og til fods. Vi startede i shelter ude ved Bulbjerg, hvor vi så på klinten og gik ind til Thorup Strand – og gik 5 km baglæns, da vi skulle hjem igen.

Vi var i Hanstholm og så det store Bunkersmuseum med en god rundviser. Mandag og tirsdag var Troppen alene og var på hike ned gennem nationalparken. De startede ved Hanstholm Fyr, overnattede undervejs og endte i Klitmøller. Her havde vi lånt de lokale spejders hytte. Vi havde en slapper dag i Klitmøller inden vi tog ud til Øsløs og så på testcenteret for vindmøller. Her havde vi en guide, der kunne fortælle om centeret og de store møller – Verdens største, så vi fik meget ud af det.

Og så retur med bussen til Brønderslev efter en rigtig god sommerlejr, hvor vi fik set en masse og fik holdt både bryllupsdag og Hectors fødselsdag.

I august var der oprykning. Vi havde ikke nogen, der skulle rykke op i år, men fik mange nye spejdere op. Så i år har vi lavet fire patruljer. Og vi fik fire nye ledere Karoline, Jeppe, Chrisso og Thomas. Det er rigtig dejligt.

I år har vi i fællesskab aftalt at der fortsat skal være mere fællesprogram og opgaver til patruljerne. Det har fungeret godt, selv om vi sommetider har haft travlt med mange ting i Troppen.

I oktober havde vi igen et skoleforløb. Denne gang for indskoling på Hedegårdsskolen. Denne gang bad vi også spejderne om hjælp. Desværre var der ikke så mange, der kunne få fri, da de selv havde emneuge. Men heldigvis var der nogle der kunne. Så med god planlægning og godt samarbejde gik det også denne gang rigtig godt.

Vi har PL-PA møder hver måned. Det fungerer rigtig godt og giver en bedre snak med patruljerne. Det er også her vi snakker om det fælles program for de kommende måneder. Så vi sammen finder ud af hvad vi har lyst til og hvad patruljerne synes der er behov for.

I oktober deltog vi i Gruppeturen i Møllegården ved Vorså. Fredag var Troppen alene og hyggede sig med brætspil inden der skulle laves dessert.

Næste dag kom de andre. Så var vi på blandede hold. I år skulle vi afslutte vores 100 års jubilæum. Så dagen gik med at forberede festen om aftenen. Der skulle dækkes borde og pyntes fint op. Vi lavede også vores meget flotte 100 års træ. Det blev meget vellykket.

Om aftenen var der en dejlig fest med god mad, god underholdning og tale. Så vi fik sluttet jubilæet af med maner.

Det er altid hyggeligt at være på Gruppetur. Der er et dejligt madhold, der sørger for os alle sammen. Der er et godt løb. Og der er tid til at snakke sammen og lære hinanden at kende. Så tak til alle der hjælper til, så det bliver overskueligt og hyggeligt for os alle sammen.

I november var vi på tur til Bakkehytten sammen med juniorerne. Fredag var vi alene og hyggede os med kanelneglebaging og brætspil. Lørdag formiddag inden juniorerne kom, gjorde spejderne hovedrent i køkkenet. Bakkehytten skulle lejes ud fra januar og der trængte ti at blive gjort rent inden. Det gik rigtig godt, da vi var så mange.

Da juniorerne kom hyggede vi med forskellige værksteder, hvor vi forberedte os til jul. Der blev lavet juledekorationer og pynt.

Om aftenen var der smuglerjagt og varm kakao og spil bagefter. En rigtig god tur.

I januar havde vi vores sædvanlige gallatur. Denne gang i Hytten i Jyllandsgade, da Bakkehytten jo er lejet ud. Det var en hyggelig og afslappet tur, hvor folk kom og gik alt efter arbejde og tid. Vi fik forberedt en god gallamiddag og lavet fin underholdning og nogle gode taler. En fin måde at komme i gang på efter julen.

Det har været et godt år i Troppen, hvor meget af det vi snakker om bliver til noget. Og det er godt at se at patruljerne trives og tager udfordringerne op.

Og i år er vi nomineret til "Præstationsprisen", der uddeles til Frivillighedsfesten den 27. februar. Så den aften rykker tropsmødet ind på Idrætshøjskolen. Det er en ære at være nomineret, så det er spejderne med rette stolte af. Så må vi se om vi får prisen.

Vi har ikke planlagt sommerlejr endnu. Vi regner med at tage til Sverige eller Norge i uge 28.

Det er nogle søde børn, der er i Troppen. De kommer stort set hver gang, og det er vigtigt for sammenholdet i patruljerne. Hvis der mangler for mange, bliver man for få til, at det kan fungere.

Det er spændende og udfordrende at være i Troppen og det udvikler sig hele tiden – både for børnene og for os.

Spejderhilsen Karoline, Chrisso, Jeppe, Thomas, John og Mette

## Beretning for Klan Yggdrasil 2019

Klan Yggdrasil, som er startet op sommeren 2015. Vi består af Christopher, Jeppe, Karoline, Thomas, Jamie, Christian, Mathias og Magnus. Tilknyttet medlemmer, Lærke, Claes, Cecilie ..?

Vi har i det forhenværende år været meget passive som klan, efter som folk har fået travlt med voksenlivet.

Vi har dog alligevel oplevet at være med anger af Divisions turneringen, en sommerlejer i Norge, gruppetur og 100-års jubilæum og nogle medlemmer er blevet forfremmet til leder i troppen.

I år var vi igen med til at lave division turnering for troppen, hvilket vi altid nyder og lære en masse af. I år var temaet nutid og fremtid. Vi havde derfor bestemt at spejder må være den rette kandidat til at rede vores alle samens fremtid. Som altid var den en god og vellykket tur med god stemning og mange oplevelser for både spejder og os.

Sommerlejren i Norge bestod af en lille udsøgte folk fra klanen. 5 drenge dragende til Norge i en lille bil med alt for meget udstyr.

Tur gik til Larvik, ved vores gamle kontrakt gruppe, som havde lånt os 2 kanoer så vi kunne komme rundt i søen der ligger live ved byen.

Turen var kort på kun 3 dage efter som det var det folk kunne presse ind i deres program, dette betød dog ikke mangel på oplevelser.

Der blev næste sejlet 50 km på 3 dag. Alene i vildmarken oplevelser, bål og sang, masser af svømmeture, fiskerig, og selvfølgelig var der også tid til en lille bid mad og en kop druesaft. Vi håber på at sommerleje vil forblive blive en tradition som klanen kan fortsætte med, efter som vi stadig holder af hinanden og nyder hinandens selskab. Om denne tradition skal fortsætte i spejder sammenhænge eller privat er stadig uvist.

Vores arbejde som trops leder er stadig nyt og vi skal lige vænne os til tanken om alt det ansvar og medbestemmelse. Det er en stor forandring fra at havde været assistent i andre afdelinger, men for nu er det dejligt at kunne hjælpe de "gamle" tropsledere.

Nu til den triste del.

Klanen har som sagt i der forhenværende år været meget stillestående og regner ikke med at skal vækkes til live. Vi er derimod kommet frem til at vi nu må gøre det færdig som vi startede (svedehytten) så vi kan overlade klan Yggdrasil til den næste generation.

Klanleder Jeppe D. Hougeseu